

MARDRÖMSPROMENADEN

poddrama i en akt

av Adelina

2023

ROLLER

Autumm - 12 år

Zia - Hundvalp, 1 år

Alva - 12 år, skrattar bara

DAGBOKEN

/SKVALPANDE VÅGOR, LUGNA, HELA TIDEN - HÖGT/

/FOTSTEG I SAND/

/TASSAR I SAND/

AUTUMM (BERÄTTAR)

Tioende juli tjugotjugotre. Kära dagbok. Zia är nog världens konstigaste franska bulldog. Men den sötaste är hon. Idag när vi gick kvällspromenaden gick vi till hoppkudden.

STRANDEN

/SKVALPANDE VÅGOR, LUGNA, HELA TIDEN - LÅGT/

/HOPPKUDDEN PYSANDE LJUD/

/ZIA FÖRSÖKER KOMMA UPP PÅ HOPPKUDDEN/

AUTUMM

Zia försökte komma upp på hoppkudden men hennes tassar bara gled ner i den mjuka sanden.

/AUTUMM SKRATTAR/

AUTUMM

Jag fastnade med blicken på den vackra himlen som var helt ljuslila. Vattnet var helt svart.

/AUTUMM HOJTAR TILL/

AUTUMM

Plötsligt kände jag hur Zia drog iväg och satte sig under en bänk.

/ZIA GRYMTAR/

AUTUMM

Åh nej inte dramadog igen.

/ZIA GRYMTAR IGEN/

AUTUMM

Zia kom nu, kom hit.

/ZIA MORRAR/

AUTUMM (BERÄTTAR)

Jag såg hur någon gick ut ifrån stuga tretton. Det var en väldigt lång person. Den gick rakt emot mig. Håret på armarna reste sig.

/ZIA GNYR/

AUTUMM

Jag letade i min fickade och hittade den lilla godisburken.

/LOCK ÖPPNAS/

AUTUMM

Jag höll fram lite godis.

/ZIA KOMMER TASSANDE. ZIA ÄTER GODISET./

AUTUMM

Såklart funkar godis.

/AUTUMN SKRIKER/

DAGBOKENAUTUMM (BERÄTTAR)

Den långa personen stod precis bredvid mig. Jag ramlade omkull för jag blev så rädd. Men Zia blev inte rädd. Hon hoppade upp på personen glatt.

STRANDEN

/ALVA SKRATTAR/

DAGBOKENAUTUMM (BERÄTTAR)

Då såg jag att det var min bästa kompis Alva, som hade skrämt ihjäl mig för hundraelfte gången. Jag tittade på klockan och såg att jag hade varit ute för länge. Alva hade kommit för att hämta mig. Vi båda gick tillbaka till våra husvagnar tillsammans. Och nu skriver jag det här till dig. Godnatt kära dagbok.